

Vrijwilligerswerk bij de organisatie MERCY SHIPS, Madagaskar

Peter en Paula van Lieshout

Jun-Sept 2024

Beste collega's,

Vele van jullie hebben het al gehoord dat ik samen met mijn man een onvergetelijke reis ga maken van medio Jun - Sept 2024 en vrijwilligerswerk ga verrichten bij de organisatie *Mercy Ships*.

Mercy Ships is een christelijke organisatie die kosteloos operaties uitvoert op een schip langs de kust van Afrika. Sinds 1978 behandelen zij mensen die geen toegang hebben tot medische zorg. Denk daarbij aan -immens grote- tumoren, brandwonden, vergroeiingen, incontinentie door bevallingsrupturen en kleinere ingrepen zoals een staarbehandeling en tandzorg, maar alle *levens veranderend*. Daarnaast wordt er ondersteuning geboden aan capaciteitsopbouw om de lokale gezondheidszorgsystemen in Afrika te helpen versterken.



Mercy Ships is afhankelijk van een team van vrijwillige bemanningsleden die tijdens hun verblijf hun eigen kost en inwoning, reiskosten en persoonlijke

uitgaven betalen. Hierdoor komen donaties volledig ten goede voor directe patiëntenzorg en andere kosten die verband houden met de initiatieven van Mercy Ships. Van artsen tot verpleegsters, koks tot matrozen, huishoudsters en leraren, iedereen aan boord doet vrijwilligerswerk.

Wij zijn zéér verheugd om onze vaardigheden op het gebied van verpleegkunde en maintenance op de proef te gaan stellen, aangezien wij ons *bij de African Mercy zullen aansluiten als verkoever verpleegkundige en elektriciën*.

Het is voor mij, Paula een levenslange droom om hier aan deel te nemen. Ik ken deze organisatie al van jongs af aan. Vijftien jaar geleden stond ik op het punt om aan boord te gaan, maar hier is 'last minute' verandering in gekomen omdat ik mijn man Peter leerde kennen. En zo heeft het leven een andere wending genomen, maar de droom en het verlangen om te werken als vrijwilliger in ontwikkelingslanden met een christelijke principe als uitgangsbasis is altijd gebleven. En nu is het dan toch zo ver gekomen en willen wij deze stap als echtbaar maken. We gaan voor drie maanden naar Madagaskar in het arme gedeelte, Toamasina.

Vele van jullie hebben al (zo gi-gan-tische attent, *daar blijven we van staan kijken*) aangegeven om ons te willen steunen. Daarom willen wij jullie bij deze uitnodigen om mee te gaan op reis door ons te steunen met gebed en een gift voor onze maandelijkse uitgaven.

Wij willen jullie met enorme enthousiasme meer vertellen over Mercy Ships zelf en wat de organisatie vandaag de dag bereikt, maar dat past niet allemaal op deze bladzijdes. We hebben enkele links in deze

brief toegevoegd om een eerste indruk te krijgen. Of vul in de zoekbalk van YouTube of Google 'Mercy Ships' in en je krijgt onwijs veel informatie. Uiteraard kun jij mij persoonlijk aanspreken en vertel ik alles wat je hierover wilt weten.

Alvast bedankt voor de tijd en moeite die je neemt om deze brief te lezen.

Met vriendelijke groeten,
Peter en Paula van Lieshout

Een foto of video zegt soms al meer dan een verhaal.

Waarom Mercy Ships:

<https://www.youtube.com/watch?v=2C6N3vDJeL4>

Eerste kwartaal van 2023:

<https://www.youtube.com/watch?v=IxfpayKzIf8>

Voorbeelden van de vele online te vinden verhalen:

[Amadou's Mercy Ships Story - YouTube](#)

[Aicha's Mercy Ships Story - YouTube](#)

[Mouhamed's Mercy Ships Story - YouTube](#)

Dit zijn wij:



Op het schip de Global Mercy, februari '22 in de haven van Rotterdam. Opengesteld voor het publiek. Ondanks Covid-19 toch genoten van een rondleiding en met diverse medewerkers gesproken.

De Global Mercy in de haven van Antwerpen Dec '21. Voor het inladen van medische apparatuur op het schip. Voor ons een 'boot-spotten' moment.



Op dit moment heeft Mercy Ships 2 schepen in de missie. De Global Mercy (grote) aan de rechterkant, nu werkzaam voor 10 maanden in Sierra Leona. En de African Mercy (kleine) aan de linkerkant. Wij zullen aan boord gaan van de African Mercy te Madagaskar.

